

Mooie grote afbeelding over drie kolommen en twee rijen

Scène Amsterdam 1859, Lauriergracht. In de verte komt een goed geklede man aanlopen. Het is winter, maar er ligt geen sneeuw. De bomen langs de gracht zijn kaal (bomen?).

Tekstblok I

Amsterdam, Lauriergracht, 1859

Tekstblok II

Ik ben makelaar in koffie en woon op Lauriergracht nummer 37.

Scène: Batavus wandelend over de gracht, hoge hoed, lange jas, komt de lezer in twee afbeeldingen tegemoet gelopen.

Tekstblok: Ik ga u een waargebeurd verhaal vertellen.

Dialoog-balloon

Scène: Batavus wandelend over de gracht, hoge hoed, lange jas, komt de lezer in twee afbeeldingen tegemoet gelopen. Dichterbij nu.

Tekstblok: Het is geen roman, want romans, gedichten en toneelstukken vertellen alleen maar leugens!

Dialoog-balloon

Scène:

We zien Batavus op de rug, hij loopt een trapje van enkele treden op, zijn woning en tevens kantoor. Langs de deur een bord: Last & Co. Makelaars in koffie.

Tekstblok:

Betrouwbaarheid en nuchterheid zijn de eigenschappen van elke eerlijke Hollandse koopman.

Dialoog-balloon